

DE SEMINARISTEN.

Een **unicum** binnen de geschiedenis van de SK Deinze, en zelfs binnen het Belgisch voetbal is het feit dat één decennium lang, terzelfdertijd "twee seminariënen/pastors" in het eerste elftal van SK Deinze speelden.

Etienne (Tienne) HEUGENS.



Etienne bracht zijn jeugd door in de Legeweg (Den Dries) te Deinze. Etienne was aangesloten bij SK Deinze van 1955 tot 1970. Op het einde van zijn voetbalcarrière, in 1970, transfereerde Etienne naar SK Sint-Niklaas, die toen in tweede klasse speelde.

Tijdens zijn 15 jaren activiteit bij SK Deinze had hij op sportief vlak een enorme invloed en was een onmisbare speler. In zijn beginperiode speelde Etienne als aanvaller en in die hoedanigheid maakte hij veel doelpunten. In zijn latere jaren functioneerde hij meer in het middenveld en was de motor van de ploeg. In die functie lag hij aan de basis van vele oordeelkundige en spitse aanvallen. Zijn voetbalkwaliteiten kwamen vooral tot uiting door zijn rijk voetbalintellect, zijn meesterschap in techniek, zijn doorzettingsvermogen en zijn volle overtuiging in duels. Zijn werkkraft en lichamelijke conditie waren een toonbeeld voor zijn ploegmaats.



Deinze - Sint-Gillis-Waas 1 - 0 24/11-1963 Etienne Heugens in actie



SK DEINZE 3—WS IEPER 0 29/11/1964
Dit schot van Tienne Heugens betekende Deinze's eerste doelpunt.

Een groot kenmerk was zijn sportieve verbetering in de duels. Zoals te zien op de afgedrukte foto's.

Etienne heeft, ondanks zijn priesterlijke ambt een mooie voetbalcarrière, opgebouwd.

Een voorbeeld voor de jeugd.

In één van de volgende RETRO uitgave, zal Etienne onder de rubriek "ICOON" uitgebreider aan bod komen.

E.H. Daniël (Dany) VERSTEYN.



Dany is geboren op 18/1/1937 te Pittem. En bracht zijn jeugd door in de Slachthuisstraat te Deinze. In de beginfase speelde Dany in de halflijn maar zeer vlug ging Dany als midvoor spelen. Door zijn werkkraft en zijn groot vermogen om doelpunten te scoren was Dany de uitverkoren speler op de midvoorplaats.

Zijn voornaamste voetbalkwaliteiten waren zijn snelheid van uitvoering, zijn pittigheid in de duels en door zijn harde doeltrap, een te vrezen doelpuntenmaker. Kortom een moeilijk te stuiten stormram.

Na zijn seminarie opleiding werd hij leraar aan het Sint-Jozefcollege te Dendermonde. Hier begeleidde hij jongeren op sportief gebied. Tijdens deze jaren speelde Dany nog sporadisch voor SK Deinze. In 1965, op 28-jarige leeftijd vertrok Dany als missionaris naar Belgisch Congo. Hiermede was zijn SK Deinze avontuur ten einde. In 1991 kwam Dany terug naar België. Tot 1 July 2016 was Dany priester in Huizegem (Denderleeuw). Momenteel is hij priester voor het dekenaat Haaltert.



VERSTYN BREEKT... HET IJS IN EEN SNEEUWSTORM! — Tegenover deze raakaankomende voltreffer van Verstyn vermag de laag uitvallende Verheirstraeten absoluut niets. In volle sneeuwbul gaf Verstyn met dit openingsdoelpunt het sein tot de zeldzame produktieve lokale bul. 14/2/1965 (Deinze 4 — Pamel 1). — (jds)

Oudere supporters herinneren hem als een robuuste, lenige en zeer sportieve speler die vele doelpunten scoorde.

23/2/1964



S.K. DEINZE—W.S. IEPER (3—3) — De Deinzenaar ^{gh Versteyn.} De Ridder (witte trui) zal het doelen belet worden door een kordate tussenkomst van een Iepers verdediger. — (V. - Rol.)